

### Biografie sprekers – Biographie orateurs

We are very honored to have the former Archbishop of Canterbury, the Right Reverend and Right Honorable Dr Rowan Williams, in our midst. Rowan Williams was professor of divinity at the University of Oxford when he became bishop of Monmouth in 1992. 8 years later he became the archbishop of Wales and between 2002 and 2012 he was the 104<sup>th</sup> archbishop of Canterbury. From 2013 till 2020 he was master of Magdalene College at the University of Cambridge.

Nomally our study day would have been part of an international conference on the centenary of the Malines Conversations. The preparatory commission chaired by Cardinal De Kesel had asked bishop Rowan whether he would be willing, as an Anglican, to write a little book on the Malines Conversations.

Dit boek werd in het Nederlands en het Frans vertaald en uitgegeven bij Uitgeverij Halewijn. Met de steun van de Malines Conversations Group, een groep Anglicaanse en Rooms-Katholieke theologen die de draad van de dialoog opnieuw hebben opgenomen, zullen alle aanwezigen het boek van bisschop Williams ontvangen, waarin zowel de persoonlijkheden, de context en de thema's die in de Mechelse Gesprekken werden behandeld, ter sprake komen.

Avant de lui donner l'occasion de prononcer sa conférence – qui sera un sommaire de son livre -, je veux indiquer que son intérêt pour l'œcuménisme date déjà de très longtemps. A partir de sa dissertation sur Vladimir Lossky, une grande partie de sa pensée théologique a été développée en dialogue avec la pensée orthodoxe. Il a aussi écrit des livres sur Dostoyevski et Bulgakov et cet année encore un nouveau livre de lui est apparu avec le beau titre: *Looking East in Winter : Contemporary Thought and the Eastern Christian Tradition*. Comme professeur à Cambridge il a aussi publié la trilogie *Being Christian, Being Disciples* et *Being Human* et ce mois-ci ses *Collected Poems* ont été publié.

Dr. Williams zal zijn voordracht over de Mechelse Gesprekken in het Engels houden; u heeft een Nederlandse vertaling van het boekje ontvangen. Le dr. Williams prononcera sa conférence en anglais, mais vous avez reçu une traduction en français de son livre. Your Grace, you have the floor.

-----

Het is mij een groot genoegen om kort Zijne Eminentie, Metropoliet Athenagoras van België, in te leiden, hoewel hij in ons midden volstrekt geen onbekende is en exact tien jaar geleden ook spreker was tijdens de studiedag over het leven als gehuwden. Metropoliet Athenagoras ontving de priesterwijding in 1996 en de bisschopswijding in 2003. In 2013 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat unaniem tot Metropoliet van België verkozen. Hij is tevens de voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. In 2016 werd hem gevraagd de rol van co-voorzitter op te nemen in de internationale bilaterale dialoog tussen de Anglican Communion en de Orthodoxe Kerk. Mede onder zijn leiding kwam in 2018 The Canterbury Agreed Statement (2020) tot stand met als titel *Stewards of creation. A hope-filled ecology*. Twee belangrijke Nederlandstalige publicaties van hem zijn *De sterkte van Gods aanwezigheid* (2001) en *Een open venster op de Orthodoxe Kerk* (2005). Ik verleen hem graag het woord.

Le professeur Priscille Djomhoué est Pasteure de l'Église Protestante Unie de Belgique depuis 2015, d'abord à Liège et depuis cette année à Gembloux. Après avoir défendu sa thèse en Nouveau Testament à l'université de Lausanne et à la Faculté de Théologie Protestante de Yaoundé en 2015 elle était d'abord Chargé de Cours et puis titulaire de la chaire de Nouveau Testament à la Faculté universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles. En 2013 elle a publié le livre *La question du voile dans l'Église aujourd'hui* et cette année-ci elle a publié le chapitre « Un regard autre de l'homme sur la femme » dans le livre collectif *Une Bible. Des hommes*, publié chez Labor et Fides à Genève. Entre 2017 et 2020 elle était représentante de la Communion Mondiale des Églises Réformées dans le dialogue international entre la Communion Mondiale de l'Église anglicane et la Communion Mondiale des Églises Réformées. Ce dialogue a résulté en décembre 2020 dans le document de dialogue *Koinonia: God's Gift and Calling* qu'elle va commenter dans sa contribution. Madame la pasteure, vous avez la parole.

-----

De laatste spreker van deze namiddag is Kanunnik Adelbert Denaux, een eminent lid van het bureau van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene. Adelbert was professor en president van het Grootseminarie te Brugge tot 1992, vervolgens tot 2003 professor Nieuwe Testament aan de Faculteit Godgeleerdheid aan de KU Leuven en na zijn emeritaat te Leuven aanvaardde hij een benoeming als decaan van de Faculteit Katholieke Theologie van de universiteit van Tilburg van 2007 tot 2012. Tot de hoogtepunten van zijn loopbaan behoorden ook, behalve zijn jarenlange hoofdredacteurschap van het tijdschrift *Collationes*, ook zijn benoeming tot lid van de Internationale Theologische Commissie gedurende twee mandaten, zijn voorzitterschap en vervolgens lidmaatschap van het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke seclarische organisaties, zijn voorzitterschap van de International Ecumenical Fellowship en uiteraard zijn voorzitterschap van de nationale commissie voor oecumene van 1986 tot 2007. Hij is vandaag spreker omdat hij jarenlang lid was van de Anglican Roman Catholic International Commission (ARCIC) en daar mee de consensusdocumenten *Mary: Hope and Grace in Christ* en *Walking together on the Way* heeft voorbereid. Als onderdeel van zijn werk in ARCIC III was hij in 2016 co-editor van het boek *Looking towards a Church Fully Reconciled: The Final Report of ARCIC II*. Ik geef hem graag het woord.